

december 2012

That's

Life



Gaan in het licht van de hoop

Door J.D.W. Eerbeek

ALS GEVANGENISPREDIKANT HEB IK GEZIEN HOE GEBROKEN HET LEVEN KAN ZIJN. MISDADEN ZIJN VERWOESTEND VOOR SLACHTOFFERS, VOOR DE MAATSCHAPPIJ EN VOOR DADERS ZELF. WAAR IS TROOST EN BEMOEDIGING TE VINDEN ALS JE DOOR JE EIGEN DADEN HELEMAAL VASTGELOPEN BENT? IK HEB MENSEN BEGELEID BIJ DE VERWERKING VAN HET VERLEDEN, HET OMGAAN MET DE DETENTIE-SITUATIE EN ORIËNTATIE OP DE TOEKOMST. IK BEN DAAR DIEPER GAAN GELOVEN EN IK HEB DAAR DE GROTE BETEKENIS VAN HET EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS GEZIEN. HET EVANGELIE GEEFT ANTWOORD OP AL ONZE LEVENSVRAGEN EN HET GEEFT RICHTING AAN ONS LEVEN.

Hoop en verwachting

Werken vanuit het evangelie van Jezus Christus is mijn grote passie. Hij is ons grote voorbeeld. Hij is de Goede Herder, de Heelmaker van alles wat gebroken is in het mensenleven. Ik werk op de vierkante centimeter van het persoonlijk leven. Zielzorg. Individueel. Maar ook voor de gehele kerkgemeenschap als plaats van hoop en verwachting. Vanwege het evangelie moeten we ons ook richten op de structuren van de samenleving. In de persoonlijke begeleiding van mensen zien we

ligers en de kerken in 1981 de Stichting Exodus opgericht voor opvang en begeleiding van ex-gedetineerden. Het is een grote organisatie geworden waar jaarlijks ca 450 ex-gedetineerden worden begeleid door professionals in 11 huizen verspreid over het land. Ook zijn er in Exodus zo'n 1800 vrijwilligers die gedetineerden bezoeken in kerkdiensten of individueel, of die ex-gedetineerden ondersteunen als maatje. Het werk van Exodus heeft grote resultaten en een sterke verankering in kerk en samenleving.

Ik werk op de vierkante centimeter van het persoonlijk leven

ook wat maatschappelijk nodig is. Zo kunnen we bouwen aan een samenleving waarin ieder mens tot zijn recht komt en mee kan doen, hoe zijn leven ook gelopen is. Om ex-gedetineerden kansen te bieden op hun levensweg heb ik toen ik gevangenispredikant was in Scheveningen samen met collega's, vrijwil-

Het is mijn diepe overtuiging dat de samenleving betrokken moet worden bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zorg- en hulverleningsinstellingen zijn vaak grote bedrijven geworden die los staan van de samenleving. Er moet veel meer verbinding en draagvlak komen. Daarom zijn identiteitsbepaalde organisaties zo belangrijk. Daarom ben ik ook politiek actief in het CDA. Dat is voor mij een christelijk-sociale partij en dé partij van de samenleving.

'Gaan in het licht van de hoop' is de titel van mijn nieuwe boek dat medio 2013 zal verschij-





Waar is troost en
bemoediging te
vinden als je door je
eigen daden helemaal
vastgelopen bent?

nen. Ik beschrijf het alledaagse leven, hoe ik mensen tegenkom, nu eens wanhopig, dan weer met een beetje verwachting. Ik laat de betekenis zien van het christelijk geloof en wat we praktisch kunnen leren van Jezus om mensen een stapje verder te helpen. Vanuit mijn pastorale ervaringen geef ik signalen waar kerk en politiek om hoopvol voor mensen kunnen zijn.

Mijn uitdaging

In dit Inspiratie en Passie Magazine staan veel uitdagingen. Ik heb voor mijzelf ook een uitdaging gesteld. Misschien wilt u meedoen?

Voor mensen die buitengesloten zijn heb ik mij altijd ingezet. Uitgesloten kun je zijn door allerlei oorzaken. Het kan letterlijk zijn, zoals bij dak- en thuislozen, maar je kunt ook geïso-

leerd zijn te midden van velen.

Heel veel mensen zijn eenzaam. Jongeren, ouderen en mensen van middelbare leeftijd. Het is één van de grootste maatschappelijke problemen. Bijzondere aandacht wil ik gaan geven aan eenzame ouderen, vooral in verpleeg- en verzorgingshuizen. Misschien wel een beweging op gang brengen samen met anderen. Velen van hen krijgen nooit bezoek. Ze hebben zelf geen stem en ze zijn psychisch kwetsbaar. Oudere mensen laten voelen dat ze niet vergeten zijn, daar ga ik aan werken.

Jan Eerbeek is sinds 1998 Hoofdpredikant bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Daarvoor was hij een kleine 20 jaar gevangenispredikant in Scheveningen en 's-Hertogenbosch. Hij is oprichter van de Stichting Exodus en actief in het CDA.



Gaan
in het licht van
de hoop

Jan Eerbeek